

BIJ *UITSTEK*



HEIJSTEK FAMILIEBLAD

EEN UITGAVE VAN DE HEIJSTEK FAMILIESTICHTING.

Jaargang 10, nummer 1, april 2010

Mede-oprichter van de Heijstek Familiestichting, Bas Heijstek, was toe aan een nieuwe uitdaging in zijn leven. Hij vond die bij de stichting Pamoja, waar hij zich in de toekomst voor wil inzetten. U leest over deze stichting meer op de pagina hiernaast.

De voorbereidingen van familiedagen zijn altijd spannend, vergen veel tijd en vereisen veel creativiteit van de bestuursleden. Wij probeerden een winteravondlezing voor te bereiden, maar het bestuur besloot deze activiteit om te dopen in Historische lezing. Dan hoeft die niet per se op een winteravond gehouden te worden, want het heeft weinig zin om iets te organiseren als de weersomstandigheden en daarmee de wegomstandigheden tegenwerken. Wij willen geen ongelukken op ons geweten hebben. Zodra we iets definitief hebben, dan hoort u dat van ons.

De komende Heijstek Familiefietsdag op 12 juni 2010 kondigden wij in het vorige nummer al aan en bij deze editie vindt u het aanmeldformulier. De datum van de Heijstek Familiedag 2010 is bekend en ook de locaties zijn vastgelegd. U leest daarover meer in deze Bij Uitstek.

Bij dit nummer vindt u ook weer de jaarlijkse factuur voor de abonnementsgelden van Bij Uitstek. De penningmeester hoopt op uw ruimhartigheid.

De redactie schreef en ontving voor dit nummer uiteenlopende artikelen en hoopt weer een boeiend blad voor u te hebben gemaakt, dat u veel leesplezier brengt.

Cees Heystek

Disclaimer

De redactie wijst erop dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of de inhoud van niet-redactionele bijdragen. Met de toezending van een manuscript draagt de auteur uitdrukkelijk de rechten over aan de redactie. Zo nodig kan door redigering de toegezonden bijdrage worden aangepast en ingekort, bij voorkeur in overleg met de redacteur. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder vermelding van redenen te wijzigen.

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	2
Disclaimer.....	2
Inhoudsopgave.....	2
Colofon.....	2
Bas Heijstek en Pamoja.....	3
Belangrijke data.....	3
Mike Heijstek vervulde zijn stage in Zuid-Afrika.....	4
Diamanten bruiloft echtbaar Heistek - Kooy.....	5
Heistek-ontmoet Heijstek in Oostenrijk.....	5
Hervormd Uitwijk.....	6
Het portret van Theodor Friedrich Wilhelm Heistek.....	9
Heijstek van Colijnsplaat naar Heystek in Kalamazoo.....	10
Lezers reageren.....	13
Familiedag 2 oktober 2010.....	14
Nieuwe abonnees.....	16
Overleden.....	16
Geboren.....	16
Opsporing verzocht.....	16

Bas Heijstek en Pamoja

Bas Heijstek uit Dordrecht is gestopt met zijn bestuurswerk voor onze stichting. Bas was aan iets anders toe en hij wil zijn tijd aan een andere stichting gaan besteden en dat werd de stichting Pamoja, een Dordts initiatief. Hij vertelt daarover het volgende:

Pamoja betekent 'saamhorigheid' in de kiswahili-taal en daar draait het om bij deze stichting. *Pamoja Child Foundation* is een ontwikkelingsorganisatie voor de weeskinderen in Kenia, Afrika. Onder het motto: "Leer hen een vis te vangen in plaats van een vis te geven", werkt de stichting SAMEN aan een duurzame ontwikkeling en een onafhankelijk bestaan. Doelstelling van de stichting is: "Aan (vooral) vrouwen en kinderen van de Vuga-gemeenschap mogelijkheden te geven tot scholing, verbetering van de opvoedingssituatie en het geven van gezondheidseducatie. Als nevendoeel wil Pamoja hiermee het zelfbewustzijn bevorderen."

De stichting heeft een bestuur van acht personen en ondersteunt op dit moment een kleinschalig project voor de kansarme kinderen en vrouwen uit het dorpje Vuga en wijde omgeving. Vuga ligt in het district Kwale, dertig kilometer in het binnenland ten zuiden van de grote havenstad Mombasa. Om deze hulp te kunnen geven, heeft Pamoja, samen met de plaatselijke bevolking, in 2004 een ontmoetingsplaats voor vrouwen en kinderen gebouwd het '*Pamoja Children Centre v.c.c.*' (Kindercentrum van de Vuga gemeenschap).

Het centrum wordt geleid door Terry Awendo, een inheems universitair geschoold maatschappelijk werkster. In 2005 werd deze hal uitgebreid met een toiletgebouwtje, keuken, kleinere ontmoetingsruimte



Bas Heijstek was mede-oprichter van de Heijstek familiestichting.



en opbergruimten. Er is inmiddels een kleuterschool en men geeft voorlichting over aids, drugs, gezinsplanning en hygiëne. Er wordt eenvoudige medische hulp gegeven, op dit moment een tweede maaltijd, schoon drinkwater, nailessen voor vrouwen, landbouwprogramma voor zelfhulp en zo meer.

De sponsorgelden en hulpgoederen worden, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het bestuur, persoonlijk naar Kenia gebracht door veldwerkers die geregeld naar Kenia op werkbezoek gaan. Zij betalen deze reis uit eigen middelen. Dit geeft de garantie dat alle hulp ook daadwerkelijk aan het centrum ten goede komt.

Zie voor informatie: www.pamoja-voor-kinderen.nl.

Bas hartelijk dank voor het vele werk dat je achter de schermen voor de Heijstek Familiestichting deed en veel succes en plezier bij je nieuwe uitdaging.

Belangrijke data:

Familiefietsdag: 12 juni 2010 in de Zaanstreek
Familiedag: 2 oktober 2010 in Dussen

Mike Heijstek vervulde zijn stage in Zuid-Afrika

Mike Heijstek is 21 jaar. Hij werd geboren als zoon van Teunis Bastiaan Heistek en Christa Peters, in Alkmaar, waar hij tot zijn 17^e jaar woonde. Na zijn middelbare school ging hij voor zes weken naar Amerika om in Boston zijn Engels bij te spijkeren. Gelijk hierna verhuisde hij naar Breda om aan zijn opleiding International Tourism Management and Consultancy te beginnen, volledig in het Engels. Inmiddels zit hij in zijn laatste (vierde) jaar. Echter, in het derde jaar dient er een stage gedaan te worden en hiervoor heeft hij zeven maanden in Kaapstad, Zuid-Afrika, gewoond.

We laten Mike aan het woord: "De stage is precies één jaar geleden. Ik werkte voor een *travel centre* in de *Long Street* midden in het centrum, dé straat van Kaapstad. Het bedrijf, genaamd, *The Long Street Travel Centre*, wil erg graag winst maken aan het aankomende WK voetbal, dat gehouden wordt in Zuid-Afrika en Kaapstad. Het was mijn taak om het bedrijf te adviseren over hoe er optimaal winst kan worden gemaakt aan het WK. Daarvoor had ik vier taken:

1. Marktonderzoek: Wie komen er naar het WK? Wat voor mensen? Waar verblijven ze? Hoeveel geld geven ze uit, waar zijn ze in geïnteresseerd? Etcetera.
2. Welke producten waren populair tijdens vorige WK's? In het kort: hoe werd er geld verdient?
3. Wat doet de stad Kaapstad, evenals de staat Zuid-Afrika, om het evenement goed te laten verlopen? Ik onderzocht aspecten als infrastructuur, accommodatie en transport. En ik had contact met de locale overheid, de FIFA, de stadion-directeur, televisiekanalen en met onder andere de manager van het populaire *V&A Waterfront*. Voornamelijk alle facetten die belangrijk waren.
4. De meest belangrijke taak: Hoe kan men de vorige drie punten combineren, samen met de unieke omstandigheden van Kaapstad en Zuid-Afrika om een kant-en-klaar plan aan te leveren? Er moest een marketingstrategie in staan over hoe het bedrijf winst kan maken aan het evenement, samen met productaanbevelingen.

Ik moest over nieuwe producten nadenken, als die maar winst konden maken voor het bedrijf. De huidige producten waren niet zo belangrijk, de centrale locatie van het bedrijf des te meer. Na weken van (veld)onderzoek begon ik aan het rapport. Het duurde ongeveer vijf maanden voordat het volledig af was. Ik verwerkte er veel marketingfacetten in.

Ondertussen reisde ik door en genoot ik, samen met mijn vriendin, van het prachtige land. Na mijn stage maakten wij ook nog een reis door Zuidelijk Afrika; van Kaapstad omhoog naar Namibië, vanuit daar naar Botswana, toen naar Zimbabwe en weer terug naar Johannesburg. Geweldige reis!

Toen ik al lang weer terug was in Nederland kreeg ik, zomaar uit het niets, een e-mail via *Facebook*, van een wereldwijd opererende Duitse uitgeverij, genaamd *LAP LAMBERT Academic Publishing*. Zij hadden een *link* gevonden online en vroegen mij of ik met hen wilde samenwerken om mijn rapport wereldwijd te publice-



Mike Heijstek

ren. Nou, uiteraard stuurde ik mijn werk op en na een week kreeg ik een positieve respons.

"Dear Mike,
Thank you for submitting your manuscript. We strongly believe that there is a market for your work, so I am happy to inform you that we would publish it in the form of a monograph under the brand, *LAP Lambert Academic Publishing*."

Ik paste hierna het rapport nog aan om het formeel te maken. Online ontwierp ik de voorkant en achterkant van het boek, inclusief informatie over mijzelf en een foto. Dat voelde best goed kan ik u vertellen!

Twee weken later: Daar was het! Mijn eerste boek wereldwijd gepubliceerd! Het boek is voornamelijk online verkrijgbaar, maar het ligt ook in verschillende winkels en bibliotheken in Amerika en Europa. Volgens de uitgever zouden er wel een paar duizend mensen geïnteresseerd moeten zijn, dus ik ben benieuwd!

Het voelt in ieder geval als een waardering van mijn werk en al de moeite die ik erin stak. Daarnaast heb ik de tijd van mijn leven gehad in Kaapstad! In Zuid-Afrikaans: "Ek ben ampt!" Leuk hé?!"

Bent u geïnteresseerd in Mike's werk? Laat wat van u horen en stuur een mailtje aan Mike_y_h@hotmail.com.

Diamanten bruiloft echtpaar Heistek - Kooy

Jacob Heistek (zoon van Cornelis Adrianus Heistek en Maartje Mooy) en Jannetje Kooy herdachten op 2 maart 2010 feestelijk dat zij op die dag zestig jaar geleden in Uitgeest in het huwelijk traden. Burgemeester Mieke Baltus bezocht het echtpaar in hun woning aan de Dokter Brugmanstraat om ze geluk te wensen met hun diamanten jubileum.

“Het was precies zo’n zonnige dag als vandaag”, vertelt mevrouw Heistek de burgemeester tijdens haar bezoek, “alleen was het nog warmer!” Tweeëntwintig jaar jong trouwde de geboren Uitgeesterse met de achtentwintigjarige Jaap Heistek, in Uitgeest en omgeving vooral bekend als de spits van het eerste team van voetbalvereniging FC Uitgeest. Ook hij herinnert het zich nog als de dag van gisteren: “Er stond menig meisje bij het Regthuys te kijken met spijt in het hart, omdat ik niet háár gekozen had.”

Tot zijn veertigste zou de van oorsprong Zaandammer de spitspositie bij FC Uitgeest vervullen. Een prestatie die nog opvallender was voor wie hem in 1945 na drie jaar dwangarbeid uit het Duitse Leipzig had zien thuiskomen. “Op de foto’s was hij zo mager, het leek Gandhi wel”, vertelt zijn dochter.

Behalve een dochter, kreeg het echtpaar Heistek ook een zoon. Het nageslacht telt verder drie kleinkinderen. Tot de geboorte van het eerste kind werkte mevrouw Heistek als telefoniste bij de Hollandsche Melksuikerfabriek, waar zij op het laboratorium haar loopbaan begon.

Haar man werkte tot zijn zevenenveertigste bij de blikproducent ‘Verblifa’ in Krommenie. Daarna maakte hij de overstap naar ‘Oosterbaan’ in Assendelft, waar hij tot zijn pensionering chef van de expeditie was. “En altijd alles op de fiets en nooit een dag ziek geweest”,



Burgemeester Baltus van Uitgeest zette het diamanten bruidspaar Heistek in de bloemen.

legt de sportieve heer Heistek uit. Zijn trotse kinderen vullen aan: “Je kunt gerust spreken van een zeer arbeidzaam leven. Want als hij thuiskwam van de Verblifa, ging hij nog rustig uren aan de gang voor een zwager in brandstoffenhandel De Bruijne aan de Hogeweg.”

Via een duplexwoning aan diezelfde Hogeweg, de Bergstraat en de Kooglaan is het echtpaar Heistek drie jaar geleden op de Dokter Brugmanstraat komen wonen. Uitkijkend over een zonovergoten veldje zegt mevrouw Heistek: “We genieten hier nog elke dag van.” Haar echtgenoot is het daar roerend mee eens.

Heistek ontmoet Heijstek in Oostenrijk

Wij, Rob en Wil Heistek uit Krommenie, gaan elk jaar een weekje naar de sneeuw in Oostenrijk. Zo ook dit jaar, in de tweede week van februari. Toen wij kort daarvoor de reispapieren ontvingen, met de deelnemerslijst, stond daar tot onze verrassing nog een familie Heijstek op. De voorletter was C. en daar zijn er heel veel van, bleek na zoeken op de website van de Familiestichting. Op de heenreis in de bus hebben we elkaar nog niet ontdekt, maar de volgende dag tijdens de eerste wandeling hebben we elkaar ontmoet en gezamenlijk koffie gedronken in zo’n gezellig Oostenrijks bergrestaurant. Het waren Kees (ja met een K) en Corrie Heijstek en ze woonden in Genderen en dat ligt in het Land van Altna dichtbij Uitwijk, waar de roots van de Heijstekken liggen. Eén van de volgende avonden, na het diner, hebben we nog een tijd zitten kletsen en toen heb ik verteld, dat de Zaanse tak van de Heistekken uiteindelijk uit Werkendam komt en dat ligt ook betrekkelijk dicht bij Uitwijk. Daarvandaan zijn eind 1800 de broers Jan en Barend naar Zaandam getrokken om te proberen daar werk te vinden. De beide broers hebben er voor gezorgd, dat er nu twee uitgebreide Heistekfamilies in de Zaanstreek wonen. Barend was mijn grootvader.

Kees en Corrie waren nog nooit naar de familiedagen geweest, dus hebben we ze aangeraden dat toch eens te doen, want dat zijn bijzonder leuke ontmoetingen. Op één van de volgende

wandelingen, toen we weer ergens gingen koffiedrinken, zijn we met z’n vieren op de foto gegaan. Kees en Corrie zijn vlotte wandelaars, die net als wij altijd in de voorhoede liepen zodat we in alle rust van de mooie besneeuwde bossen konden genieten. Zo konden we terugzien op een fijne vakantie en een leuke ontmoeting.

Op de foto vlnr Kees en Corrie Heijstek, Rob en Wil Heistek.



Hervormd Uitwijk

In het jaar 2007 verscheen er een boek (*Nigra sim at decora*) over 400 jaar Hervormde Gemeente Uitwijk-Waadhuizen c.a. Dit zeer lezenswaardig boek bevat veel geschiedenis van het kerkelijk leven in Uitwijk de plaats waar onze voorouders vandaan komen. Het is dan ook niet verbazend dat de naam Heijstek in dit boek verschillende keren voorkomt. Het lijkt ons leuk u enkele zaken uit dit boek door te geven.



Nigra sim at decora, 400 jaar Hervormde Gemeente Uitwijk-Waadhuizen c.a. ISBN 978-90-9022268-4.

Wat vooraf ging

Na het concilie van Trente (1545-47, 1551-52, 1562-63) dat een reactie is van de Rooms-Katholieke Kerk op de Reformatie wordt het bisdom Luik gesplitst. Uitwijk behoort vanaf 1561 niet langer tot het bisdom Utrecht maar tot dat van Den Bosch. In die tijd is de invloed van de Reformatie in deze streken nog gering. In 1578 is nog maar 10 % van de bevolking overgegaan tot 'de nieuwe leer'. Wanneer de hertog van Alva in 1572 heeft besloten zijn troepen uit Holland terug te trekken voor de strijd in de Zuidelijke Nederlanden, kiest men voor de Prins van Oranje en daarmee gaandeweg voor het nieuwe geloof.

Uit een visitatierapport uit 1572 van bisschop Metsius blijkt dat het in Uitwijk niet helemaal goed gaat. Over de toenmalige pastoor Walter van Nijmegen wordt gezegd dat hij nalatig is en onbevoegd zijn werk doet. De sacramentalia worden slecht onderhouden, in het bijzonder het hoofdaltaar. Er is ook geen koster, omdat er geen geld is om die te onderhouden, voor de armen wordt niets gedaan, men moet ijveriger zijn in het verantwoorden van de financiën en men dient het kerkhof beter te onderhouden. De kerkvoogden van *Uitwijck* krijgen de opdracht om het dak van de kerk te herstellen.

In de nakomende jaren vindt gestaag ook in deze streek de Hervorming plaats en wordt in 1606 Cornelis Franz Pollets de eerste Hervormde predikant van Uitwijk. Het kerkelijk leven moet dan nog helemaal opgebouwd worden. Er zijn dan zeven of acht belijdende leden. Overigens waren er in 1632 maar 21 huizen in Uitwijk. Het is in die jaren dat Lodewijk Heijstek zich daar vestigt. Misschien is hij er ook geboren, dat is verder onbekend, in ieder geval weten we dat rond het jaar 1600 hij met zijn vier zoons in Uitwijk woont: Meeuwis, Laurens, Guiljaam en Henrick.

- Meeuwis was timmerman en rademaker.
- Van zijn zoon Laurens weten we dat hij een herberg beheerde. Laurens sterft jong in 1634 zonder verder nageslacht.
- Van Guiljaam weten we dat hij in Haaften heeft gewoond en dat zijn zoon Willem zich in Colijnsplaat vestigt.
- Henrick komen we tegen in Arnemuiden. Van hem is geen nageslacht bekend.



Het kerkelijk leven

Van de inrichting van de eredienst in die beginjaren is nagenoeg niets bekend. Wel weten we dat de eerste predikant, ds. Pollets, met toestemming van de classis (breder verband van kerken in de regio) een kerkenraad opricht. Lid van de eerste kerkenraad is de diaken Anthoni Clootwijck. Verschillende Heijstekken waren diaken.

Vanaf 1697 zijn er nog rekeningenboeken over gebleven (de rest is verbrand) waaruit afgeleid kan worden dat de diakenen zich van hun taak om voor de armen te zorgen goed kweten. De diaconie (gezamenlijke diakenen) speelde een grotere rol dan de kerkvoogdij. Het

is indrukwekkend hoeveel mensen door de diaconie verzorgd werden. Soms roept het ook een glimlach op.

*1697: Geerke krijgt vier kannen bier omdat ze ziek was.
1838: Een man wordt geholpen omdat hij "van de steen gesneden moet worden" (had waarschijnlijk een galsteen).*

1840: De diaconie betaalt de begrafenis van Heiltje Heistek: 4 gulden en 4 stuivers. Het graf wordt door de meester gemaakt, hij krijgt er 1 gulden en 5 stuivers voor.



In de kerk en ook wel op andere plaatsen stonden armenbussen waarin men geld kon stoppen. Later worden deze bussen voorzien van een slot. In elke kerkdienst werd gecollecteerd voor de armen. Hiernaast kreeg de diaconie ook inkomsten uit de opbrengsten uit legaten, bezittingen en renten. De diaconie bezat ook huisjes die aan armen verhuurd werden.

Landerijen van de diaconie in het jaar 1867

Een stuk bouwland groot elf roeden en zestien ellen genaamd het hond gelegen onder Uitwijk. Belend noord en oost Willem Heijstek, zuid de erve Ruimschotel en west de weg.

Het beginsel van scheiding tussen kerk en staat is niet altijd toegepast zoals dat nu het geval is. Veel ambachtsheren en -vrouwen bemoeiden zich met de kerk en hadden daartoe ook formele rechten. Aan hem (of haar) moest ook wel belasting worden betaald. Dat onze familie tot de notabelen en bezittende klasse behoorde blijkt wel uit onderstaand afschrift. Overigens weigerde Lodewijk Corstiaansen Heijstek de eed.

In de gerichtskamer van Uitwijk wordt op 18 april 1789 een vergadering gehouden van schout en schepenen. Jan Heijstek is de president (voorzitter) en Marinus Pols secretaris. Verder aanwezig als schepenen: Lodewijk Burghout, Huijbert van Edenburg en Teunis Pullen. De vergadering is belegd omdat een aantal inwoners moet beloven (met de eed) aan de Edel groot mogende Heeren Staten van Holland en Westfriesland belasting te betalen over hun bezit. Opgeroepen is de bezittende klasse van het dorp: Lodewijk Corstiaansen Heijstek (de enige die de eed weigert), Lodewijk Pietersen Heijstek,

Pieter Rouwbos, Bastiaan voor de Dagh, Cornelis voor de Dagh, Lodewijk Jansen Heijstek, Arij over Steegh, Ariaantjes Groenenbergh, de wed. Wouter Pellekaan, Huijbert Groenenbergh, Cornelis van der Wal, Teunis Jans Heijstek, Jan Burghout, Wouter de Waal.

Het kerkgebouw

Waarschijnlijk is het oorspronkelijke kerkgebouw als een houten zaalkerkje in de achtste eeuw gebouwd op het hoogste punt van de stuwwal van de Alm. Zeker is dat er rond 1100 een tufstenen zaalkerkje voor in de plaats komt. Rond 1340 besluiten de inwoners het tufstenen kerkschip om te metselen met bakstenen. De muren zijn met vijftientig centimeter van uitzonderlijke dikte.

In 1610, de tijd van eerste bekende voorvader Lodewijk Heijstek, doet de kerk op de classisvergadering (regio) het verzoek om een deel van het predikantstraktement aan te wenden voor herstel van de kerk, omdat deze bij een zware storm veel schade heeft geleden. De classis geeft zestig gulden voor reparatie van het kerkgebouw. Men brengt de bestaande kap aan over het schip en het koor van de kerk, dat hoger is dan het vorige. In 1625 krijgt de toren een opknapbeurt. De spits wordt vernieuwd en bedekt met leien.



Herberg 'de Roskam'

Uit akten van 9 mei en 26 oktober 1667 kunnen we opmaken dat Uitwijk in dat jaar een herberg bezit. Eigenaar is Lodewijk Meeuwisz. Heijstek. Hij is getrouwd met Gijsbertje. In archiefstukken wordt Lodewijk ook Lauweris of Lauwerens genoemd. Gezien het volgende citaat gaat het er in de herberg niet altijd even gemoedelijk aan toe. "...waarin Aert Willemsz. Cant uit Almkerk optreedt als vader van Lenaert Aartsz. Cant, drie personen uit Uitwijk, Andel en Rijswijk aanspreekt wegens een vechtpartij met messen en blessures bij avond in joncspel en dans in

de herberg van Louweris Meusz. Heijstecq". Lodewijks zuster Geertje Meeuwisse Heijstek neemt herberg 'de Roskam' later over. Als haar broer Lodewijk in 1703 opdracht geeft de toren te repareren, levert Geertje het bier voor de werkliu.

Het gebouw waarin de herberg was gevestigd bestaat nog steeds: Pompstraat 8. Op de zolder vond men destijds een oud uithangbord waarop een roskam met aan weerszijden twee paardenhoofden was afgebeeld (verloren gegaan). Het was een plek waar paard en mens uit konden rusten en waar ook vee verhandeld werd. De herberg werd ook gebruikt als rechthuis.



Vroeger werden mensen niet alleen in de tuin rond de kerk (kerkhof) begraven maar ook wel in de kerk. In de huidige kerk zijn nog twee grafstenen te vinden. Een ervan is wat opmerkelijk omdat het wapen wat daar op afgebeeld staat lijkt op dat van onze familie. Helaas is de grafsteen zo beschadigd, waarschijnlijk door toedoen van Franse soldaten, dat het niet goed vast te stellen is.



Op de grafsteen staat: "Hier leyt begraven Dingman van Oversteech in syn leven schoudt tot Vitwyck ende dyckheemraad van lande van Althenae overleden den 22 febrvary ao 1639" Dingeman is vermoedelijk een kleinzoon van de voormalige pastoor. Hij was een aanzienlijk figuur, had veel grond en had lange tijd de functie van hoogdijkheemraad van Altena en schout van Uitwijk. Hij was gehuwd met Antonia van Emmichoven en ze kregen vier kinderen.

Nog enkele wetenswaardigheden

Ten tijde van moeiten in de kerk aan het begin van de 19^e eeuw ontstond er ook in deze streek een afscheiding. Uit de oude familiebijbel van de familie Heijstek is af te leiden dat ds. G.F. Gezelle Meerburg een van de leiders van de Afscheiding meer keren op de Giessense Eng kwam preken in huize Alm-Engvliet (Eng 6) en daar drie kinderen van Willem Heijstek en Hendrika van der Beek doopte.

Tenslotte zou ik nog uit de registers achter in het boek namen jaartallen door willen geven van familieleden die ouderling of diaken geweest zijn in de Hervormde Gemeente van Uitwijk:

Ouderling

1709-1711	Jan Hemense Heijstek
1760-1762	Jan Heijstek
1765-1767	Jan Heijstek
1778-1780	Jan Heijstek
1782-1784	Lodewijk Heijstek
1812-1814	C. Heijstek

Diaken:

1699-1704	Lodewijk Hemenze Heijstek
1708-	Lodewijk Heijstek
1731-1733	Corstiaen L. Heijstek
1755-1757	Lodewijk Heijstek
1756-1758	Jan Heijstek
1764-1766	Lodewijk Heijstek
1787-1796	Lodewijk P. Heijstek
1795-1808	Corstiaen Jansz. Heijstek
1823-1825	Willem Corstz. Heistek

"Nigra sim at decora", 400 jaar Hervormde Gemeente Uitwijk-Waardhuizen c.a.

Een uitgave van Hervormde Gemeente Uitwijk-Waardhuizen c.a. Uitgave 2007. Uitgever: De Groot Drukkerij BV Goudriaan. ISBN 978-90-9022268-4.

De opbrengst van de verkoop van het boek is bestemd voor de Hervormde Gemeente van Uitwijk-Waardhuizen.

Het boek is nog te koop bij mevrouw T. Kraaij - van der Mooren, Uitwijksestraat 4, 4288 JB Uitwijk, telefoon 0183 - 44 13 60.

Ad Heijstek

Het portret van Theodor Friedrich Wilhelm Heistek

Theodor Friedrich Wilhelm (Dorus) Heistek behoorde tot een van de Rotterdamse takken van de Heijstekfamilie. Zowel zijn tweede als derde voornaam verwijzen naar de Duitse afkomst van zijn moeder. Dorus Heistek was het jongste kind uit een zeer vruchtbaar huwelijk.

Zijn vader was Maarten Johannes Heijstek (Rotterdam, geboren 27 februari 1843/overleden 14 juli 1898), zoon van Maarten Heijstek en Maria Selarioen en zijn moeder Ludovica Cecelia Sophia Zilles (Rotterdam geboren 24 december 1838/overleden 17 september 1916), dochter van de Duitse Ludwig Heinrich Maximillian Zilles en Maria Elisabeth Josepha Bullerman.

Bij het opmaken van de akte voor registratie van het huwelijk tussen Maarten Johannes en Ludovica Cecelia Sophia maakte de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de opmerkelijke vergissing door de familienaam Heijstek te verbasteren tot Heistek. Ondanks dat Maarten Johannes de akte eigenhandig ondertekende met Heijstek was de consequentie van deze verschrijving toch dat al zijn nazaten de familienaam Heistek moesten gaan dragen. Zo ook Theodor Friedrich Wilhelm.

Maarten Johannes en Ludovica Cecelia Sophia kregen totaal elf kinderen waarvan Theodor Friedrich Wilhelm de jongste was. Hij werd op 17 augustus 1884 in Rotterdam geboren en overleed in dezelfde stad op 8 april 1961, hij was toen 76 jaar. Theodor Friedrich Wilhelm trad op 28 april 1908 in Rotterdam in het huwelijk met Anna van Eyk (Rotterdam geboren 11 september 1887/overleden 20 september 1959). Zij was de dochter van Frederik Willem van Eyk en Dirkje van Vessem.



Het echtpaar Heistek woonde op verschillende plaatsen in Rotterdam. Hun laatste adres was aan de Grote Visscherijstraat in een typisch Rotterdamse woning met twee families op dezelfde trap. De kamers van hun woning bevonden zich op de eerste en derde verdieping boven een voor de oudere Rotterdammers bekende RMI melkslijterij.

Dorus Heistek heeft meer dan vijftig jaren gewerkt bij de roemrijke Handelmij. van R.S. Stokvis & Zonen, hij was daar op de locatie Pelgrimskade magazijnmeester bij de afdeling IJzer & Staal.



Zoals ieder mens had ook Theodor Friedrich Wilhelm zijn eigen eigenaardigheden. Hij kon zeer kribbig reageren als hij op straat met "opa" werd aangesproken. "Ik ben je opa niet", was dan steevast zijn korte antwoord. Ondanks deze reacties was het een man die van kinderen hield en dat niet alleen gemeten vanwege de dubbeltjes die zijn kleinkinderen bij afscheid van een familiebezoek kregen om te besteden aan een ijschoortje of twee ijslolly's in de ijs salon aan de Grote Visscherijstraat, maar aan het vaststaande feit dat hij jaarlijks met veel verve en plezier zich liet omkleden tot Sinterklaas.

De corpulente Dorus had daarvoor ooit op maat een zeer mooie tabberd en mijter laten aanmeten. In die rol trad hij jaarlijks op voor de kinderen van de personeelsleden van R.S. Stokvis & Zonen. Honderden kinderen bezorgde hij zo een prettige Sinterklaasviering in het gebouw Odeon aan de Gouvernestraat te Rotterdam en toen die zaal te klein in de grotere zaal Lommerrijk aan de Straatweg.

Ook bij hem thuis speelde hij met veel plezier en inzet de rol van Goedheiligman voor zijn kleinkinderen. Als de hele familie op of rond vijf december in de kleine huiskamer aan de Grote Visscherijstraat liedjes zaten te zingen, gingen twee ooms en opa de kamer uit om te kijken of de sint al in aantocht was. Na enige tijd keerden, na luidruchtig gestommel op de houten trap, de ooms terug in het gezelschap van de lang verwachte

Sinterklaas. Jaarlijks vroegen de kleinkinderen waar opa was en kregen als antwoord dat die beneden het paard moest vasthouden. Waarom de kleinkinderen nooit voor het raam naar beneden mochten kijken om naar opa en het paard te zwaaien, zullen zij later begrepen hebben.

Theodor Friedrich Wilhelm Heistek en Anna van Eyk kregen zes kinderen die allen in Rotterdam werden geboren.

1. Ludovica Cornelia Sophie, zij kwam op 10 juli 1908 ter wereld en overleed op 9 september in hetzelfde jaar.
2. Dirkje (Dit), geboren op 28 januari 1910 en overleed in 2006 Vlaardingen, zij huwde Denis Cornelis Nelemans (overleden 2003). Het echtpaar bleef zonder kinderen.
3. Maarten Johannes (Maarten), werd als eerste zoon geboren op 12 oktober 1912, hij overleed op 25 maart 1979, van beroep was hij kantoorbediende. Maarten Johannes trouwde op 9 oktober 1941 in Frankfurt am Main met Maatje Cornelia de Troije (overleden 2002). Zij kregen op 28 mei 1943 een zoon Robert die ongehuwd bleef en op 27 april 1949 een dochter Louise Yvonne die moeder werd van twee dochters.
4. Frederik Willem (Freek), werd geboren op 19 november 1914 van beroep was hij timmerman, hij woont thans, 95 jaar oud, in Schiedam. Frederik Willem huwde op 6 maart 1941 Teuntje Verschoor (overleden 2004). In hun huwelijk werden twee zoons geboren. Theodoor Frederik Willem, hij huwde in Schiedam met Huberdina Adriana Bierhoff en



Gezin Theodor Friedrich Wilhelm Heistek; vlnr. Maarten, vader Theodor Friedrich Wilhelm, Frederik Willem, Jacobus, Dirkje, moeder Anna.

kreeg twee dochters, Jolanda en Carla. De jongste zoon Frederik Willem trouwde in Delft met Sylvia Theodora van Vliet, zij kregen een zoon Ronald en een dochter Astrid.

5. Ludovicus Cornelius Wilhelmus werd op 20 december 1916 geboren en overleed drie maanden later op 7 maart 1917.
6. Jacobus (Koos), was het zesde en laatste kind van Theodor Friedrich Wilhelm, hij werd op 12 april 1918 geboren en overleed op 12 juni 1975. Op 13 mei 1942 huwde hij Alida Pietronella Bickers, zij kregen een dochter Lydia Aleida Margritta. Jacobus was caféhouder.

Fred Heistek

Heijstek van Colijnsplaat naar Heystek Kalamazoo

Colijnsplaat is een dorp in de gemeente Noord-Beveland in de Nederlandse provincie Zeeland. Het aantal inwoners bedraagt 1563 (1 januari 2008). Tot april 1941 was Colijnsplaat een zelfstandige gemeente, waarna het tot 1995 deel uitmaakte van de gemeente Kortgene. Het dorp is gelegen bij het zuidelijke einde van de Zeelandbrug en er bevindt zich een jachthaven met circa 500 ligplaatsen.



Colijnsplaat

In de buurt van Colijnsplaat was een Romeinse nederzetting: Ganuenta. Hier was een tempel voor de godin Nehalennia. In 1970 werden in de buurt van Colijnsplaat een aantal Nehalennia-altaren opgegraven uit de Oosterschelde. Aan het begin van de 21^e eeuw heeft men een Gallo-Romeinse tempel gereconstrueerd. Het huidige Colijnsplaat is in 1598 gesticht na de bedijking van de Oud-Noord-Bevelandsepolder. De schor Colinsplate die toen gedeeltelijk werd ingedijkt, gaf zijn naam aan het dorp. Deze naam wordt in 1489 voor het eerst genoemd. Het dorp werd planmatig opgezet als voorstraatdorp, met kaarsrechte percelen. De haven werd aangelegd voor het transport van graan naar Schouwen-Duiveland en voor een veerdienst op Zierikzee.

Tijdens de watersnood van 1953 probeerde een aantal mannen de vloedplanken en steunbeer die dreigden te bezwijken tegen te houden. Een door de storm losgeslagen vrachtschip kwam als golfbreker voor de coupure terecht en behoedde zo Colijnsplaat voor een overstroming. Deze gebeurtenis staat bekend als het 'Wonder van Colijnsplaat', een monument uit 1993 met de naam "Houen Jongens" herinnert aan deze gebeurtenis.

Door de Veerse Gatdam die in 1961 werd voltooid, raakte Veere afgesloten van de zee, de vissersvloeden van Veere en Arnemuiden verhuisden daarop naar Colijnsplaat. Aan de haven is een vismijn. Door de bouw van de Zeelandbrug werd de veerdienst op Zierikzee overbodig.

De grote verhuizing

Jan Heijstek is geboren op 12 augustus 1814 in Colijnsplaat, zoon van Abraham Heijstek en Paulina Wante. Jan is overleden op 22 februari 1895 in Colijnsplaat, 80 jaar oud en trouwde, 30 jaar oud, op 15 maart 1845 in Colijnsplaat met Elizabeth Hollestelle, 19 jaar oud. Elizabeth is geboren op 31 juli 1825 in Colijnsplaat, dochter van Cornelis Hollestelle en Hendrika Adriaanse de Kok. Elizabeth is overleden op 2 juni 1880 in Colijnsplaat, 54 jaar oud.

Kinderen van Jan en Elizabeth:

1. Paulina Heijstek, geboren op 5 juli 1845 in Colijnsplaat
2. Cornelis (Kees) Heijstek, geboren op 29 januari 1847 in Colijnsplaat
3. Paulina Heijstek, geboren op 19 augustus 1848 in Wissenkerke (Noord-Beveland).
4. Abraham Heijstek, geboren op 24 november 1849 in Wissenkerke (Noord-Beveland).
5. Abraham Heijstek, geboren op 8 december 1852 in Colijnsplaat.
6. Hendrika Heijstek, geboren op 8 februari 1854 in Colijnsplaat.
7. Lena Heijstek, geboren op 15 juli 1855 in Colijnsplaat.
8. Abraham Heijstek, geboren op 3 maart 1857 in Colijnsplaat
9. Adriaan Heijstek, geboren op 22 augustus 1860 in Colijnsplaat.
10. Jan Heijstek, geboren op 12 mei 1864 in Colijnsplaat
11. Cornelia Heijstek, geboren op 27 juli 1865 in Colijnsplaat.
12. Dirk (Richard) Heijstek, geboren op 23 oktober 1866 in Colijnsplaat,
13. Pieterella Heijstek, geboren op 7 december 1874 in Colijnsplaat.

Cornelis, Jan en Dirk Heijstek, drie zonen van Jan Heijstek en Elizabeth Hollestelle (Colijnsplaat in Zeeland) emigreren naar Kalamazoo USA. In Kalamazoo wordt de naam HEIJSTEK aangepast aan de Engelse schrijfwijze en verandert in HEYSTEK

Kalamazoo

Enige tijd vóór het begin van de zeventiende eeuw, zijn de Potawatomi indianen verplaatst van de oostkust van de Verenigde Staten in gevestigde nederzettingen in het zuiden van Michigan, waar gevist en gejaagd werd voor wild. Ze noemden de rivier die stroomt door hedendaagse Kalamazoo 'Kikalamazoo', wat betekent 'kokend water' vanwege de honderden borrelende bronnen. In 1823, werd een handelspost genaamd Kikalamazoo gebouwd aan de oevers van de rivier.



Historisch gezien is de stad genoemd door vele namen. Het is al genoemd *The Paper City*, "om haar vele molens papier en karton", de *selderij City*, "na de oogst een keer verbouwd in de muck velden noorden, zuiden en oosten van de stad, en *The Mall City*, na de bouw van de eerste *outdoor* voetgangersgebiedwinkelcentrum in de Verenigde Staten in 1959.

Dirk Heijstek

Leeftijd : 32

Beroep: polderwerker

Kerkgenootschap: Nederlands-Hervormd

Jaar vertrek: 1899

Plaats van vertrek: Colijnsplaat

Vetrekt met vrouw

Aantal kinderen: 4

Reden van vertrek: Verbetering van bestaan

Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika

Bron: Staten van landverhuizingen (archief Provinciaal Bestuur Zeeland)



Dirk (Richard) Heijstek is geboren op 23 oktober 1866 in Colijnsplaat, zoon van Jan Heijstek en Elizabeth Hollestelle. Richard is overleden op 23 december 1952 in Kalamazoo MI USA, 86 jaar oud. Richard

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 10 juli 1891 in Colijnsplaat met Pieterella Schippers, 19 jaar oud.



Pieterella is geboren op 7 december 1871 in Colijnsplaat, dochter van Johannes Schippers en Jacomina Karman. Pieterella is overleden op 4 mei 1910 in Kalamazoo MI USA, 38 jaar oud. (2) trouwde, 44 jaar oud, op 31 mei 1911 in Kalamazoo MI USA met Anna C. Hoogerman, 22 jaar oud. Anna is geboren op 12 december 1888, dochter van Harm Hoogerman en Gertrude. Anna is overleden op 6 juli 1961 in Kalamazoo MI USA, 72 jaar oud.



Kinderen van Richard en Pieterella:

1. Jan Heystek, geboren op 10 juli 1892 in Colijnsplaat. Jan is overleden op 9 augustus 1892 in Colijnsplaat, 30 dagen oud.
2. Johnas (Joe) Heystek, geboren op 6 oktober 1893 in Colijnsplaat. Joe is overleden op 30 maart 1934 in Flint MI USA, 40 jaar oud. Joe trouwde, 25 jaar oud, op 18 september 1919 met Shirley Goodrich Stoddard, 26 jaar oud. Shirley is geboren op 19 december 1892 in Cooper Township, USA, dochter van William Sanford Stoddard en Caroline Elizabeth Goodrich. Shirley is overleden op 13 januari 1983 in Flint MI USA, 90 jaar oud.
3. Jan L. (John) Heystek, geboren op 30 januari 1895 in Nederland. John is overleden op 23 augustus 1971 in West Palm Beach, FL, USA, 76 jaar oud. John trouwde, 25 jaar oud, op 2 oktober 1920 met Orpha Helen Steele, 25 jaar oud. Orpha is geboren op 8 augustus 1895 in Springport MI USA, dochter van John Steele en Nellie Schipper. Orpha is overleden op 7 september 1974 in Kalamazoo MI USA, 79 jaar oud.
4. Jacomina Elizabeth (Min) Heystek, geboren op 22 juli 1896 in Colijnsplaat. Min is overleden op 20 juli 1972 in Allegan MI USA, 76 jaar oud. Zij is begraven in Kalamazoo MI USA. Min (1) trouwde met John Vanderoot. John is geboren in 1892. John is overleden in 1927, 34 of 35 jaar oud. (2) trouwde met Fred Huizenga. Fred is overleden.
5. Cornelis Lambertus (Neil) Heystek, geboren op 11 juli 1897 in Colijnsplaat. Neil is overleden op 31 maart 1964 in Kalamazoo MI USA, 66 jaar oud. Neil begon een relatie met Grace Francis vander Meulen. Grace is geboren op 2 april 1897 in Kalamazoo MI USA. Grace is overleden op 17 augustus 1976 in Kalamazoo MI USA, 79 jaar oud.
6. Krijn Heystek, levenloos geboren zoon, geboren op 7 juli 1898 in Colijnsplaat.
7. Abraham Heystek, geboren op 23 december 1899 in Kalamazoo MI USA. Abraham is overleden op 13 februari 1900, 1 maand oud.
8. Elisabeth Jacomina (Bes) Heystek, geboren op 2 januari 1901 in Kalamazoo MI USA. Bes is overleden op 6 augustus 1967, 66 jaar oud. Bes begon een relatie met Gibson.
9. Jacoba Helena (Co) Heystek, geboren op 26 september 1902 in Kalamazoo MI USA. Co is overleden op 25 december 1982 in Kalamazoo MI USA, 80 jaar oud. Co begon een relatie, 18 jaar oud, op 15 juli 1921 met Samuel vander Woude, 21 jaar oud. Samuel is geboren op 19 juli 1899 in Kalamazoo MI USA, zoon van Klaas van der Woude en Jessie Postumus. Samuel is overleden op 17 oktober 1966, 67 jaar oud.
10. Abraham (Brom) Heystek, geboren op 24 april 1904 in Kalamazoo MI USA. Brom is overleden op 16 januari 1966 in Collier, FL, USA, 61 jaar oud. Brom trouwde met Ethel Callison. Ethel is geboren op 17 november 1909. Ethel is overleden op 25 juni

1980 in Saginaw MI USA, 70 jaar oud.

11. Adrian (Ade) Heystek, geboren op 9 januari 1906 in Kalamazoo MI USA. Ade is overleden op 30 oktober 1982 in Kalamazoo MI USA, 76 jaar oud. Ade (1) trouwde met Laura Jeany Sharp. Laura is geboren op 17 maart 1922 in Colon MI USA, dochter van Leon Sharp en Anna Lucille Loudenslager. Laura is overleden op 05 september 1973 in Kalamazoo MI USA, 51 jaar oud. (2) trouwde, 18 jaar oud, op 15 september 1924 in Kalamazoo MI USA met Mildred Vosburg, 18 jaar oud. Mildred is geboren op 8 oktober 1905, dochter van William E. Vosburg en Luella Cleveland. Mildred is overleden op 19 mei 1968 in Kalamazoo MI USA, 62 jaar oud. (3) trouwde, 72 jaar oud, op 17 december 1978 in Kalamazoo MI USA met Kathryn Louise Button, 68 jaar oud. Kathryn is geboren op 25 september 1910 in Kalamazoo MI USA, dochter van Harry J. Button en Kittie Tuttle. Kathryn is overleden op 13 mei 1995 in Kalamazoo MI USA, 84 jaar oud.
12. Richard Heystek, geboren op 31 maart 1907. Richard is overleden op 16 augustus 1907, 4 maanden oud.
13. Nelson Richard Heystek, geboren op 4 mei 1910 in Kalamazoo MI USA. Nelson is overleden op 12 april 1977 in Kalamazoo MI USA, 66 jaar oud. Nelson trouwde, 24 jaar oud, op 1 november 1934 in Kalkaska MI USA met Elorise Isabelle Golden, 18 jaar oud. Elorise is geboren op 28 februari 1916 in Kalkaska MI USA, dochter van Arthur William Golden en Lena May Massey. Elorise is overleden op 29 oktober 1986 in Kalamazoo MI USA, 70 jaar oud.

Kinderen van Richard en Anna:

1. Herman Darold Heystek, geboren op 20 oktober 1915 in Kalamazoo MI USA. Herman is overleden op 15 april 1980 in Parchment, Kalamazoo, MI USA, 64 jaar oud. Hij is begraven in Kalamazoo MI USA. Herman trouwde, 28 jaar oud, op 19 mei 1944 met Dorothy Elizabeth Mejeur, 25 jaar oud. Dorothy is geboren op 17 februari 1919, dochter van John G. Mejeur en Nellie Devries.
2. Richard G. Heystek, geboren op 14 december 1917 in Kalamazoo MI USA. Richard is overleden op 2 juli 1986 in Kalamazoo MI USA, 68 jaar oud. Hij is begraven in Kalamazoo MI USA. Richard begon een relatie met Thelma Buck.
3. Donald Carlisle Heystek, geboren op 26 juni 1919 in Kalamazoo MI USA. Donald is overleden op 8 oktober 1997 in Kalamazoo MI USA, 78 jaar oud. Hij is begraven in Kalamazoo MI USA. Donald trouwde, 23 jaar oud, op 23 september 1942 met Mary Delores Combs, 21 jaar oud. Mary is geboren op 1 november 1920, dochter van Edgar Combs en Mary E. Lewis. Mary is overleden op 31 augustus 2004 in Kalamazoo MI USA, 83 jaar oud.

Piet Heistek



*Links boven: Ray Heistek op zijn balkon.
Rechts boven: Het huidige Hennepad met het balkon van Ray.
Links onder: de overkant van het water bij Ray.
Rechts onder: Het Hennepad in oude tijden.*

Lezers reageren

Met veel plezier lees ik steeds "Bij Uitstek" alhoewel ik van de zogenoemde 'koude kant' ben maar ik ben inmiddels al ruim 40 jaar ingeburgerd in de Heistek-familie. Tijdens het doorbladeren van het blad stuitte ik op een tweetal plaatjes van het Hennepad, waar indertijd ook Heistekken hebben gewoond.

Het toeval wil dat er nu weer een Heistek op het Hennepad woont, want onze zoon Ray, heeft daar al een aantal jaren een appartement. Het leek me wel leuk om de redactie de huidige foto's van het Hennepad te sturen. Wellicht vindt u het leuk om ze te plaatsen in Bij Uitstek.

Gezien het feit dat Ray zich steeds voornam om zich ook op het blad te abonneren, maar daar nog niet toe gekomen is, zal ik hem de kopie van deze mail en de wervingsbrochure toesturen en aandringen op actie.

Trudy Heistek - Wiffrie, Zaandam



Familiedag 2 oktober 2010 in Dussen

Dit jaar bereidt het bestuur een familiedag voor in Dussen. Redenen hiervoor zijn dat in 1697 Meeuwis Heijmse Heijstek staat vermeld in de lijst van schepenen van Dussen en in 1737 zijn zoon Meeuwis Meeuwisse Heijstek. Tevens vinden wij diverse Heijstekken in de lijst van diakenen en ouderlingen van de Nederduits-Gereformeerde gemeente in Dussen. Deze kerk werd in de negentiende eeuw omgedoopt naar Nederlands Hervormde gemeente en die maakt tegenwoordig deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Kortom de Heijstekfamilie heeft hier in de geschiedenis een rol gespeeld. In Dussen kunnen wij meer historie vinden dan in Uitwijk, want de archieven in Uitwijk gaan 'slechts' terug tot 1698, terwijl in Dussen het archief teruggaat tot 1614.

Het bestuur stuurde Cees op pad om betaalbare locaties te vinden in de buurt van het Land van Heusden en Altena om een familiedag te organiseren. Er waren verschillende mogelijkheden, maar een aantal viel al snel af, omdat:

- de beoogde locatie op zaterdagen in oktober niet open is;
- die onbereikbaar is met openbaar vervoer;
- financieel geen redelijke afspraken te maken zijn, zodat de dag veel te duur zou worden;
- er onvoldoende ruimte was om Heijstekken te ontvangen.

Gelukkig hebben wij doorzettingsvermogen in onze genen en Cees vond een mooie eeuwenoude locatie in Dussen, die onlangs is gerenoveerd: hotel-restaurant De Koppelpaarden. De horecabestemming op dit pand had wat voeten in de aarde. Maar volgens historisch onderzoek uitgevoerd door oud-gemeenteambtenaar Jan Vriens, werd in 1898 door H.H. Gasten (vermoedelijk Hubertus Wilhelmus Hendrikus Garsten, zoon van Willem Garsten) begonnen met de bouw van café De Koppelpaarden. Waarschijnlijk heeft Willem Garsten al eerder vergunning gekregen om zijn bedrijf op te starten, dat naast het verkopen van drank ook het verhuren van rijtuig en het verversen van paarden (stalhouderij) inhield. In dit etablissement is een ruime zaal, waar



Hotel café restaurant De Koppelpaarden in Dussen.

we onze familiedag uitstekend kunnen doorbrengen. Het programma moeten wij nog samenstellen, maar dat leest u op de uitnodiging bij de volgende editie.

En natuurlijk ging Cees - zoals het een echte Heijstek betaamt - poolshoogte nemen en de locatie verkennen en waar nodig beoordelen of die voor onze familie voldoende stijl heeft om daar te verblijven. Kortom hij ging



Een deel van de zaal in hotel café restaurant De Koppelpaarden in Dussen, die voor de familiedag is gereserveerd.

op inspectie. De buitenkant en het onderhoud aan de binnenkant ziet er allemaal goed uit. De stoelen zitten goed en de tafels hebben een goede en aangename hoogte.



De stoelen in de zaal worden getest en goedbevonden.



Ook de kunstobjecten kregen een kritische beschouwing en die werden na een korte tijd in orde bevonden.

Ook bekend is, dat we een wandelingetje maken naar het Kasteel van Dussen. Natuurlijk werd dat bouwwerk beoordeeld of het wel waardig genoeg is om Heijsteken te ontvangen. En ook daar kwam een positieve uitslag. Cees nam daar een optie op een rondleiding met gidsen voor die datum. Hij beraamt zich er nu op om eventueel het kasteel te bestormen en het definitief toe te voegen aan het erfgoed van onze familie, want daar hoort het volgens hem wel thuis.



Wat vindt u van dit stulpje? Is het stijlvol genoeg om het in te nemen en daarna elk beleg te weerstaan?

Dat het tot de mogelijkheden behoort om de burcht in te nemen, bewijst Cees al op de onderstaande foto. In zijn eentje sluit hij de hele poort af. Dit biedt toch perspectieven?



De binnenplaats is daarna ideaal voor de verdediging, maar ook voor een mooie groepsfoto op een locatie waar later met respect over wordt gesproken.

Tijdens het reserveren bij De Koppelpaarden maakte Cees zoveel indruk dat binnen de kortste keren een prima lunch werd afgesproken en over de prijs waren ze het met enige aandrang snel eens. Cees had zoveel overredingskracht dat de uitbater niet kon weigeren om een speciale prijs te geven voor wie daar wil dan overnachten. De kamers zijn tegen gereduceerde prijs, inclusief ontbijt te gebruiken. Voor een tweepersoons-



De trap bestormen is een kleinigheid en die is daarna makkelijk te verdedigen. Het lukte Cees om die binnen een minuut te bestormen en in te nemen. We kunnen hier natuurlijk ook een prachtige familiefoto maken, als herinnering aan deze dag.



De galerij biedt uitstekende mogelijkheden voor fotogenieke plaatjes.



In Dussen vindt op 2 oktober 2010 de familiedag plaats.

kamer met alle comfort en inclusief ontbijt betaalt men in totaal voor twee personen EUR 89,50.

De bijdrage voor deze dag inclusief een uitgebreide lunch en de rondleiding door het kasteel van Dussen bedraagt EUR 15,- per persoon. Bij de volgende editie van uw lijfblad zal de aanmeldingsprocedure bekend worden gemaakt. Het voornaamste nu is dat u de datum van 2 oktober 2010 vrijhoudt voor deze dag.

Cees Heystek

Nieuwe abonnees

Overleden

10 januari 2010: Cornelia Versluis in Kortgene (geb. 24 juli 1916 te Wissenkerk NB). Weduwe van A.D. Heijstek.
4 februari 2010: Arie Teunis Heijstek in Werkendam (geboren 4 maart 1944, Almkerk).
13 februari 2010: Cornelia Maaïke Rosalina Heijstek in Delft (geboren 27 juni 1918, Werkendam).

Geboren



Opsporing verzocht

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag ontwikkelde een nieuwe service om collecties digitaal te ontsluiten. De bibliotheek heeft een index op beeldbanken van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG), het Nationaal Archief en de eigen collectie met daarin ruim 437.000 knipsels uit kranten en tijdschriften die op naam is te doorzoeken.

Wij vonden daarin het nevenstaande knipsel uit 1927 in de collectie Veenhuizen van het CBG. De heer Veenhuizen knipte in de periode 1870 tot 1930 ruim 30.000 artikelen uit kranten en tijdschriften. Zijn collectie werd na zijn dood aan het CBG geschonken en ondergebracht. Bij dit knipsel staat de tekst:

De heer P. Heystek, onderwijzer aan de Openbare U.L.O. school te Weesp, is op bijzonder hartelijk wijze door Directeur, oud-collega's, leerlingen en oud-leerlingen gehuldigd in verband met het feit, dat hij 20 jaar aan deze onderwijsinrichting werkzaam was.

Wie kan ons vertellen wie de ouders van deze P. Heystek waren, zodat wij hem in ons familiebestand kunnen plaatsen? Reacties aan bestuur@heijstekfamilie.nl, of telefoon 0416 - 27 93 73.

